

Nummer 348	Nieuwsbrief	Vrijdag 13 oktober 2017
<ul style="list-style-type: none">  Algemeen  Personeel  Kimon  Activiteitencommissie  Stichting bewust gezin  Zonnebloemen 	<ul style="list-style-type: none">  Ouderavond  I-parents  Voorleeswedstrijd  Ter opscherping  Data 	

Geachte ouder(s), verzorger(s),

 **Algemeen**

Hierbij ontvangt u weer een nieuwsbrief zoals vermeld op de schoolkalender.

 **Personeel**

Juf van Stuijvenberg en haar man hopen eind april hun tweede kindje te krijgen. We wensen hen een goede tijd toe.

Mw. Slijkhuis- van de Berg heeft aangegeven om te stoppen met haar schoonmaakwerkzaamheden op school. Dat vinden wij jammer. Ze heeft vele jaren gezorgd voor heerlijk schone lokalen en WC's. We zullen op een gepaste wijze afscheid van haar nemen. Haar uren zijn verdeeld onder de andere interieurverzorgsters. Het is enerzijds dankbaar werk, want wat knapt het op als de dames geweest zijn. Anderzijds is het ook eindeloos werk, want iedere dag kunnen ze weer opnieuw beginnen. Daarom goed om daar eens wat aandacht aan te besteden: dames, hartelijk dank voor jullie nuttige en noodzakelijk werk.

Meester Kardol is behoorlijk in het zonnetje gezet op zijn verjaardag. Stilzwijgend hebben we het moment voorbij laten gaan dat hij 30 jaar aan onze school verbonden is. Een vermeldenswaardige mijlpaal. We wensen hem al het Nodige toe in de rest van zijn loopbaan.

 **Kimon**

De kinderen hebben na een mooie presentatie van Gerda Klaver hun uiterste best gedaan om geld in te zamelen voor Kimon. Afgelopen week konden we haar een bedrag overhandigen van € 1179,18

 **Activiteitencommissie**

De snoepactie van de activiteitencommissie is een groot succes. Het snoep is niet aan te slepen. Vrijdag na de vakantie (27 oktober) moeten de kinderen het geld op school inleveren voorzien van hun naam. We zijn benieuwd wie het meeste heeft verkocht.

 **Stichting bewust gezin**

In de vorige nieuwsbrief hebben we u gemeld over het bestaan van een mooi initiatief Stichting bewust gezin. Deze stichting heeft een mooie avond georganiseerd in de Gomarus in Gorinchem. Indien u mee wilt rijden kunt u contact leggen met dhr. Ten Hove. Kijk voor meer info op: <http://www.bewustgezin.nu/>



 **Zonnebloem**

Aan de Weideweg is de beste grond van Elspeet. Thijs Bikker uit groep 5 heeft de zonnebloemenwedstrijd namelijk gewonnen. De gemeente Nunspeet kwam hem een cadeautje brengen in de klas. Van harte gefeliciteerd, Thijs!

 **Ouderavond**

In de bijlage krijgt u de PowerPoint van de ouderavond van 4 oktober jl. We mogen terugzien op een inspirerende avond.

 **I-parents**

De kinderen hebben een boekje over media meegekregen. Een zeer makkelijk te lezen boekje met handige tips en tops om met uw kinderen het gesprek aan te gaan. Het is het lezen waard.

 **Voorleeswedstrijd**

Zojuist hebben we een geweldig leuke voorlees- en ontwerpwedstrijd gehad met de hele school. Alle kinderen hebben hun uiterste best gedaan. Allemaal van harte gefeliciteerd. Burgervader de Weerd heeft de prijzen uitgereikt, dat maakte het allemaal nog feestelijker als dat het al was.

 **Ter opscherping**

Het moet allemaal wat "ruimer"

Op het aloude kerkenpad moet het woord reformatorisch menig lading dekken. Zeker, ook ik ben blij met onze reformatorische scholen. Het is een grote zegen, die de Heere ons en onze kinderen heeft gegeven in deze donkere tijd. Maar waarin bestaat eigenlijk het onderscheid met andere scholen? Is dat alleen de methode die gebruikt wordt bij rekenen en taal? Ik geloof het niet. Men moet het kunnen zien aan onze kinderen die naar school gaan. En niet minder aan de ouders, die hun kinderen naar school brengen en weer afhalen. Ik schaam me weleens als ik vanaf het kerkenpad een wandeling maak over het schoolpad. Moeders, gekleed in het kleding van een man, staan bij het schoolhek te wachten op hun kinderen. Ik las op de gevel van de school de sierlijke naam van één onzer oudvaders. Ik dacht zo bij mezelf: stel eens dat deze prediker uit zijn graf zou opstaan..... ik had het genoeg een open dag mee te maken. Een grote schare ging op die dag hun kinderen voorstellen aan de leraars. Het was alles even mooi en goed georganiseerd. Totdat mijn oog viel op wat uiterlijke dingen. Misschien ben ik wel kritisch, maar goed, ik zag het. Toen was mijn gang over schoolplein bedorven. Een moeder met kinderen in een lange broek, veelal kort geknipt haar bij de dames. Toen dacht ik; hoort dit ook bij het reformatorisch onderwijs? Misschien zien we te veel op de veelheid van kinderen en letten we te weinig op de uiterlijke vorm. U weet, het gaat nog altoos over gewaad, gepraat en gelaat. Laten we er ons toch niet voor schamen. Ik hoorde een prediker zeggen: de kerk wordt afgekalfd met deze dingen. We gaan mee met de wereld, of wilt u het met een deftig woord: het volle Evangelie. Dat enge en bedompte van vroeger moet weg, het moet wat ruimer. Dan behoeft een prediker niet meer dat zwarte kleding, dat houdt een buitenkerkelijke alleen maar van het evangelie af. Een spijkerbroek doet het beter, met een slobbertrui. Niet meer reformatorisch, maar meer evangelisch! Een andere geest. Men spreekt over bekering, maar anders gevuld dan Gods Woord ons dat voorhoudt. We moeten geloven en aannemen, Jezus liefhebben en Hem volgen. Het spreekt de jeugd aan en velen volgen op dit pad. Ik zat wat te treuren op het aloude kerkenpad. Ik dacht: ik wordt wat oud. Geen wonder dat oudere predikanten gaan denken over emeritaat! Ja, zo zat ik wat te denken. Ditmaal bleef ik niet alleen zitten. Zonder dat ik het bemerkte ging iemand naast me zitten; het was mijn lieve vriend Jonathan. Ik vertelde hem mijn gedachten. Blij ben ik dat ik altijd nog iemand heb, die naar me wil luisteren. Nee, die zijn er niet zoveel meer. Jonathan zit met dezelfde bezwaren. Hij denkt ook weleens dat hij te oud wordt. Hij heeft te doen met zijn kleinkinderen. Het wordt overal zo modern, zegt hij. Hij vertelde me dat er laatst een dominee bij hem gepreekt had, één van het oude stempel. Zijn kinderen zaten naast hem, met de kleinkinderen. En wonderlijk, na de dienst waren ze eerst stil, maar toen begonnen ze te vertellen. Dat was het, die oude taal en die oude waarheid. Jonathan denkt er weleens over om thuis maar een preekje te lezen. "Ik ben oud," zegt hij, en de gang naar Gods

huis wordt me te moeilijk. Ik heb het hem ernstig afgeraden. Laten we het nog wat reformatorisch houden, en dan niet alleen met woorden, maar ook in de daad. Jonathan knikte: ‘’ als dat zo mag zijn, dan wil ik er nog wel een lange wandeling aan wagen op de zondag. Dan is het me alles waard. We hebben elkaar hartelijk gegroet. En ik moest u allen ook van hem groeten; allen die Zijn Naam ootmoedig vrezen, ja, zo zei hij het.

Een groet van het aloude kerkenpad’.

Uit ‘’ op het aloude kerkenpad’’ wijlen ds E. Venema

 **Data**

16 - 20 oktober 2017	Herfstvakantie
24 oktober	Luizencontrole
1 november	dankdag + verjaardag dhr. de Jong
5 november	meester Wiegel jarig
9 november	schoolontbijt
10 november	nieuwsbrief

Vriendelijke groet,

P. Wiegel

Voor alle genoemde data geldt: D.V.