

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| Nummer 349 | Nieuwsbrief | Vrijdag 10 november 2017 |
| <ul style="list-style-type: none">  Algemeen  Leerlingen  Personeel  Snoepactie | <ul style="list-style-type: none">  Schoolontbijt en verjaardag  Kerstboekjes  Ter opscherping  Data | |

Geachte ouder(s), verzorger(s),

Algemeen

Hierbij ontvangt u weer een nieuwsbrief zoals vermeld op de schoolkalender. De dagen worden korter en de nachten langer. De winter komt er weer aan. Vaak een gezellige schooltijd.

Leerlingen

In de achterliggende periode zijn er drie kinderen naar het ziekenhuis geweest voor een ingreep. Een ieder maakt het goed gelukkig. Gezondheid is een gegeven goed, hetgeen we veel te weinig waarderen. Pas als er zorgen zijn besef je wat een voorrecht het is om gezond te zijn. Er zijn best wat kinderen kortdurig ziek door griep. We wensen de zieken van harte beterschap toe.

Personeel

Meester Kersbergen staat voor een jubileum. Hij is zaterdag namelijk 25 jaar schoolmeester. Een prachtige mijlpaal waar we later in het jaar bij stil hopen te staan. We wensen hem dat hij met deze weldaad in de Weldoener mag eindigen en dagelijks nieuwe kracht en moed ontvangt om zijn mooie vak uit te blijven oefenen.

Vanaf volgende week krijgen we weer een OA-stagiaire. Het is voor ons geen onbekende, want ze heeft al eerder bij ons stage gelopen. Juf van der Haar wensen we een plezierige en leerzame stageperiode bij ons op school.

Snoepactie

Het is u niet ontgaan dat er een snoepactie is georganiseerd door de activiteitencommissie. Wat hebben de kinderen goed hun best gedaan. Er is een prachtig bedrag opgehaald van bijna €2.500,- voor het schoolplein. Hartelijk dank voor jullie inzet.

Schoolontbijt en verjaardag

Gisteren hadden we schoolontbijt en verjaardag. We mogen terugzien op een zeer gezellige morgen. Heerlijk verse broodjes verdwenen soepel in de kindermonden. Diezelfde kindermonden zongen mij even later uit volle borst toe vanwege mijn verjaardag van 5 november jl. Een heel gezellig verjaardagsfeest waarvan de vraag is wie er het meest genoten heeft: de kinderen of ondergetekende. Ik wil u hartelijk dankzeggen voor uw bijdrage. Ik ben verwend met een prachtige schroeftol. Dank daarvoor.

 **Kerstboekjes**

Denkt u aan het inleveren van de kerstboekenlijst? Zodra wij alles binnen hebben kunnen we ze weer bestellen. Het komt soms voor dat er boekjes zijn uitverkocht, dus we hebben het graag zo spoedig mogelijk in beeld wat de wensen zijn.

 **Ter opscherping**

‘Het was een zeer gewone vraag die onze Zaligmaker Zijn discipelen en de toehoorders dikwijls stelde. *Hebt gij ook niet gelezen hetwelk David deed?* (Matth. 12:3; Luk. 6:3). *Hebt gij niet gelezen in het boek van Mozes?* (Mark. 12:26). Daarmee gaf hij hen genoegzaam te kennen wat hun plicht was. Zoals het ook Zijn wil was dat de profeten en apostelen het Woord van God zouden opschrijven, zo was het ook de plicht van de Christenen het te lezen. Alles wat God door ons gelezen wil hebben, heeft hij hun geboden op te schrijven. (...)

Zalig is hij die leest, zegt de heilige Johannes in het Boek der Openbaring, dat immers zo duister is als geen ander boek van de Heilige Schrift (Openb. 1:3). Dezelfde apostel en lieveling van onze Zaligmaker geeft ons ook, als hij zowel aan de *kinderkens* als aan de *vaders en jongelingen* schrijft (1 Joh. 2:12-13), zeer duidelijk te kennen dat ook de kinderen die nog jong in jaren en kennis zijn, de Heilige Schrift moeten lezen. Dit met het doel dat zij hun hemelse Vader leren kennen en zij met Timótheüs *van kinds af de heilige Schriften*, die hen wijs moeten maken tot zaligheid, zouden mogen weten (2 Tim. 3:15) en zo met de kinderen van de *uitverkoren vrouwe* (...) *in de waarheid wandelen* (2 Joh. Vs. 1, 4).

De jongelingen moeten de Heilige Schrift lezen, opdat zij, omdat zij meer gegrond zijn in kennis, met *het zwaard des Geestes* (Ef. 6:17) al de verzoeken van de satan, de verleidingen van de wereld en de verzoeken van hun eigen verdorven vlees des te beter zouden kunnen weerstaan. De oude vaders, opdat zij in hetgeen zij weten, des te meer versterkt zouden mogen worden en zo ook des te bekwaamer zijn om anderen tot de zaligmakende kennis van God voortdurend aan te sporen.’

Uit: Ds. P. Wittewrongel: *Christelijke huishouding, deel 5*, LSSG, Wijk en Aalburg, 2016, blz. 14-15.

 **Data**

| | |
|-------------|---|
| 1 december | meester Schuttel jarig |
| 1 december | nieuwsbrief |
| 22 december | kerstviering in de Nachtegaal (groep 1-8) |

Vriendelijke groet,

P. Wiegel

Voor alle genoemde data geldt: D.V.