

<b>Nummer 350</b>	<b>Nieuwsbrief</b>	<b>Vrijdag 1 december 2017</b>
 <b>Algemeen</b>	 <b>Kerstvieringen</b>	
 <b>Geboorte</b>	 <b>Ter opscherping</b>	
 <b>Personeel</b>	 <b>Data</b>	
 <b>Overblijven</b>		

Geachte ouder(s), verzorger(s),

 **Algemeen**

Hierbij ontvangt u weer een nieuwsbrief zoals vermeld op de schoolkalender. De decembermaand heeft zijn intrede gedaan. Veelal een drukke, maar ook gezellige maand. Hoewel het een drukke maand is hebben we toch weinig te melden in deze brief

 **Overblijven**

We gaan weer aan de slag met het oppasrooster voor overblijven voor de komende periode. Indien er wijzigingen plaatsvinden ten opzichte van het huidige rooster, wilt u dat dan aan ons doorgeven?

 **Kerstvieringen**

Op donderdagmiddag 21 december hopen de kleuters het heilsfeit Kerst te gedenken in de Nachtegaal. U wordt door de kleutersjufs apart uitgenodigd.

Vrijdagmorgen 22 december is de kerstviering van groep 3-8 in de Nachtegaal. Ook hiervoor volgt nog een uitnodiging.



## Ter opscherping

Het Kerstwonder.

De wereld viert weer Kerstfeest. Althans zo joelt ze. Want zij mogen op haar wijze feest vieren en zelfs een afgekapte spar tot kerstboom wijden en versieren met lichtjes en geschenken, maar KERST-feest kennen zij niet. Zowel in de kerk als in de kroeg treft men het uiterlijk oppervlakkig gejoel aan dat kerstfeest heet, doch dat het niet is. Ik moet bij die zogenaamde kerstbomen denken aan kransen op een graf. Zo men de dood onder de bloemen zoekt te bedekken, zo wordt Christus bedekt onder kerstboom, kerstlichtjes en kerstvrolijkheid.

O, arme wereldling; arme kerkganger, hoe hol is u het kerstfeest. Hoe leeg uw vreugde. Niet zonder reden waarschuwen onze hervomde vaders tegen de feestdagen. Zij wilden niet meer dan een gedenken van de heilsfeiten door de prediking van het Gods Woord zonder vreugdegejoel. Dat moge onder ons volk blijven voortleven.

Voedt uw kinderen er in op. Zendt ze niet naar de zondagsschoolfeesten, maar houdt ze bij de zo strenge leer van Gods getuigenis.

Het kerstfeest getuigt van Het Kerstwonder; het is een feest van Immanuël: God met ons. Hij, de eeuwige Zone Gods, Die waarlijk God was en is en blijft. Hij heeft onze menselijke natuur aangenomen in de beestenstal. Hij kwam in de allerdiepste vernedering, om verloren zondaren zalig te maken, naar het getal der uitverkorenen, Hem van de Vader gegeven.

Niets meer en niets minder dan dit wonder hebben wij dezer dagen in het bijzonder te gedenken.

Maar wie zal zijn hart op dit wonder zetten? Neem alle uiterlijke luister weg en wat blijft er van het kerstfeest voor de wereld en voor het oppervlakkige christendom van deze dagen over?

Een kerstfeest zonder Christus. En werd het ooit meer voor ons, ook al schuwen wij die uiterlijke Christus – verloochende kerstwoeling?

Zal dit zo zijn, dan zal het Kerstwonder door God de Heilige Geest aan onze zielen moeten worden ontdekt; dat Wonder dat de apostel aldus beschrijft.

God geopenbaard in het vlees!

Dat Wonder is verheerlijkt in Bethlehems stal.

*Uit: Een getrouw woord*

*Wijlen Ds. G.H. Kersten*

## Data

13 december	Mw. De Bruin jarigmeester Schuttel jarig
21 december	kerstviering in de Nachtegaal (groep 1-2)
22 december	kerstviering in de Nachtegaal (groep 3-8)
25 december	kerstvakantie

Vriendelijke groet,

P. Wiegel

Voor alle genoemde data geldt: D.V.